

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ

Ο «θυμός» του Αδάμου Χαρίτωνος

- Γνωστοί και επώνυμοι σε επιστολή του Αδάμου Χαρίτωνος κατονομάζονται ως μέλη και στελέχη της ΕΟΚΑ Β'!
- «Αν δεχθούμε ότι "παρασυρθήκαμε" (στην ΕΟΚΑ Β'), δεν φτύνουμε μόνο την ιστορία μας. Φτύνουμε και το νο και την αξιοπρέπειά μας»...

Γράφει:

Κύπρος Κουρτελλάρης

Μία συνέντευξη ενός αγωνιστή της ΕΟΚΑ, και ορισμένες αλήθειες, ήταν αρκετές να προκαλέσουν το θυμό κάποιου άλλου «αγωνιστή». Της ΕΟΚΑ Β' ο δεύτερος, όμως. Στέλεχος και γνωστός για τη δράση του. Ο θυμός αυτός, λοιπόν, έφερε συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Αποκαλύψεις γύρω από την ΕΟΚΑ Β' και μια σειρά μέλη και στελέχη της. Επώνυμους και προχόνοντας της κυπριακής κοινωνίας. Περιώνυμους παράγοντες του εν Κύπρω συστήματος -νομικού, κοινοβουλευτικού, εκπαιδευτικού, στρατιωτικού, εμπορικού κ.ά.- αλλά και ανώτατους αξιωματούχους αυτού τούτου του κράτους που η ΕΟΚΑ Β' μέσα από την παράνομη

δράση της επιχειρούσε την κατάλυση του. Για να καταδείξει η επιστολή τι, νομίζετε; Οτι οι αναφερόμενοι ο' αυτοί δεν μετείχαν στην ΕΟΚΑ Β' γιατί παρασύρθηκαν, αλλά «περίφανοι υπηρέτησαν την Εθνικήν Ιδέα της Ενώσεως υπό τον Αρχηγόν Διγενή».

Ο περί ο λόγος «θυμωμένος», που μέσα από την «οργή» του αποκαλύπτει μια σειρά μέλη και στελέχη της ΕΟΚΑ Β' είναι ο γνωστός Αδάμος Χαρίτωνος. «Υπομεμάρης της ΕΟΚΑ 1971 - 1974», ως ο ίδιος περιαιτιολογία υπογράφει, αλλά καταδικασθείς από το δικαστήριο για τη γνωστή απόπειρα κατά της ζωής του Προέδρου Μακαρίου στις 8 Μαρτίου 1970.

Μέσα την «οργή» του, λοιπόν, ο Αδάμος Χαρίτωνος, με μια επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ, στον πρόεδρο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ και στον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Μνήμης και Τιμής Αγώνων ΕΟΚΑ, αποκαλύπτει μια σειρά ονόματα ως ενεργούς στην ΕΟΚΑ Β' και διερωτάται αν όλοι αυτοί παρασύρθηκαν (και γράφεται στις γραμμές της ΕΟΚΑ Β') ή το έκαναν εθελούσια, πιστοί σε κάποια ιδέα.

Η εν λόγω επιστολή (αυτούσια δημοσιεύεται στο τέλος του ρεπορτάζ στη διπλανή σελίδα), χρονολογείται από το 1995, και πιο συγκεκριμένα τις 9 Ιουνίου 1995. Αφορμή για να την αποστείλει ο Αδάμος Χαρίτωνος, έδωσε μια συνέντευξη του τότε διευθυντή του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ, και αγωνιστή της ΕΟΚΑ 1955 - 59 κ. Χριστόκλη Καραγιώργη. Ο οποίος, κατά τον Αδάμο Χαρίτωνος «όταν βγάλει τη γλώσσα του περίπατο, δεν εδίοτασε



Ελάχιστη ώρα μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Προέδρου Μακαρίου στις 8 Μαρτίου 1970. Ανάμεσα στους επίδοξους δολοφόνους του Μακαρίου και ο Αδάμος Χαρίτωνος. Ο οποίος

"αντρίκειά" δηλώνει ότι δεν παρασύρθηκε στην ΕΟΚΑ Β', όπως θεωρεί ότι δεν παρασύρθηκαν μια πλειάδα επώνυμων που αναφέρει στην επιστολή του ως μέλη ή στελέχη της ΕΟΚΑ Β'.



Ο Αδάμος Χαρίτωνος στις 26 Ιουνίου 1974, την ημέρα της σύλληψής του (από το βιβλίο του "ΕΣΘΜΟΛΟΓΗΤΗ"). Έχε αποδράσει από τις φυλακές και για 20 μήνες βρισκόταν στην παρανομία ως στέλεχος (υπομεμάρης υπογράφει ο ίδιος) στις γραμμές της ΕΟΚΑ Β'

να ισχυρισθεί ότι οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ 1971 - 74 "παρουσθήκαμε"».

Αυτό, λοιπόν, είπε σε συνέντευξή του το 1995 ο κ. Χριστόκλη Καραγιώργης και τούτο θεωρήθηκε άκρωσ προσβλητικό από τον Χαρίτωνος, του οποίου η ψυχική «γέμισμα» με πικρία, απδία και απογοήτευση», ως ο ίδιος αναφέρει στην επιστολή του.

Την εν λόγω επιστολή - αποκαλυπτικό έγγραφο του Αδάμου Χαρίτωνος, η «Χ» την κατέχει. Ο κ. Χαρίτωνος δεν την απέστειλε μόνο στους προαναφερόμενους Συνδέσμοις, αλλά, ως λέγει σε υποσημειωμένο στην ίδια την επιστολή, «αυτά θέματα τάξης και δεοντολογίας» αυτή αποστάθηκε και στα αναφερόμενα στην επιστολή πρόσωπα. Συνολικά

46 τον αριθμό! Ανάμεσα στους οποίους υπουργοί, βουλευτές, δικηγόροι, αρχιδικαστές, στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες κ.ά. Επώνυμοι και περιώνυμοι όλοι, ως προαναφέρθηκε.

Πόσο από αυτούς τους 46 -όσοι βέβαια ήσαν τότε εν ζωή- απάντησαν στον Αδάμο Χαρίτωνος ή έλαβαν εναντίον του μέτρα για ενδεχόμενη δυσφήμιση, είναι ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει, όμως, η επιστολή αυτή -έγγραφο φωτιά, καλύτερα- δεν έμεινε μόνο στους παραλήπτες της, αλλά ζέπωσε και στα δικά μας χέρια και περιήλθε στην κατοχή της «Χ». Η οποία κρίνεται -κι έτσι είναι ασφαλώς- ως έγγραφο ανυψότερου δημοσίου ενδιαφέροντος, τα δε πρόσωπα που περιλαμβάνον-

ται ο' αυτήν είναι σπι συντριπτική τους πλειοψηφία, αν όχι όλα, δημόσια πρόσωπα. Ως τέτοιο συνεπώς το έγγραφο και το περιεχόμενό του, εφόσον περιήλθε στην κατοχή μας, η «Χ» δεν δικαιούται να το παρακάλψει ή/και να το αποσιωπήσει.

Δημοσιεύουμε σήμερα την επιστολή, μαζί με τον ονομαστικό κατάλογο των μελών και στελεχών της ΕΟΚΑ Β' που περιλαμβάνει, δηλώνοντας εξ αρχής ότι η δημοσίευση αυτή δεν εξυπακούει ότι υιοθετούμε ως αληθή ή/και ακριβή τα στοιχεία και αναφορές του Αδάμου Χαρίτωνος. Αν ήσαν ή όχι οι αναφερόμενοι μέλη ή στελέχη της ΕΟΚΑ Β', οι οποίοι μάλιστα κατά τον Αδάμο Χαρίτωνος δεν παρασύρθηκαν για να εγγραφούν στην παράνομη αυτή οργάνωση, αρμόδιο να απαν-



Φωτοτυπία όλων των σελίδων της επιστολής - ντοκουμέντο του Αδάμου Χαρίτωνος με τον αποκαλυπτικό κατάλογο επώνυμων -τότε και σήμερα- μελών της ΕΟΚΑ Β'.

φέρνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις!



Οι τέσσερις καταδικασθέντες για τη δολοφονική απόπειρα κατά του Μακαρίου στις 8 Μαρτίου 1970 (αριστερά προς δεξιά: Γεώργιος Τυλιδάκης, Αντωνάκης Γεωργιάδης, Αντωνάκης Σολωμόντας και Αδάμος Χαρίτωνος) κατά τη δίκη τους. Μελετώντας τη λίστα Χαρίτωνος, με τον τότε πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γ. Βασιλειάδη να περιλαμβάνεται σ' αυτήν, είναι να απορεί κανείς: Γιατί ο εν λόγω αρχιδικαστής ήταν ο μόνος που αποδέχτηκε την έφεση των τεσσάρων εναντίον της καταδικαστικής απόφασης του Κακουργιοδικείου;

τίσουν είναι αυτοί που αναφέρονται στην επιστολή. Όσοι, όμως, απαντίσουν ότι δεν ανήκαν στην ΕΟΚΑ Β', ασφαλώς πρέπει να δώσουν επαρκή αιτιολόγησι - το θέμα είναι πολιτικό και όχι νομικό - γιατί ο Αδάμος Χαρίτωνος τους κατονομάζει ως μέλη ή στελέχη της ΕΟΚΑ Β', τα οποία μάλιστα δεν παραιούθησαν και βρέθηκαν στις γραμμές της παράνομης αυτής οργάνωσης.

Εάν και εφόσον τα στοιχεία του Αδάμου Χαρίτωνος είναι ακριβή και αληθή, τότε οφείλουν να αναφέρουν όλοι αυτοί και ποια η δράση τους την περίοδο εκείνη στις τάξεις της ΕΟΚΑ Β'. Διότι οφείλουν, ιδιαίτερα εκείνοι που δίπλα από το όνομά τους αναγράφεται υπουργός, βουλευτής, δικηγόρος, λυκατέρχης, γυμνασιάρχης, δικαστής, καθηγητής, δάσκαλος, να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. «Αντίρρηση», ως υποβάλλει και υπονοεί στην ίδια την επιστολή

του ο Αδάμος Χαρίτωνος: «Αυτός που υπογράφει - αναφέρει στο τέλος ο Χαρίτωνος - και μαζί του η συντριπτική πλειοψηφία των αγωνιστών, αισθανόμαστε περίφραση που υπηρετούσαμε την Εθνικὴν Ἰδέαν της Ενώσεως υπό τον Αρχηγὸν Διγενί. Το λέμε και το υπογράφουμε. Όσοι αρνούνται την τιμή αυτή, είναι χωρίς ανδρισμό και αξιοπρέπεια. Είναι τυχοδιώκτες και ιδιοτελείς άνθρωποι που είχαν έρθει στον Διγενί για να καρπωθούν οφέλη, κι όταν είδαν ότι χάθηκε η υποθεσί μας, μεταμφιέστηκαν σε κριτές και επικριτές του Διγενί και των αγόνων του. Όπως ο αναξιόπαθόν κ. Σωτηρίου που βγήκε στην τηλεόραση να υπερασπίσει δίπην τον Διγενί και τους αγωνιστές του, και αντ' αυτού μας μίλησε για τις δίπην διαφανείες του και την αντικουντική του δράση. Αιδώς Αργείο!»...

ΑΥΡΙΟ: Ίδρυμα στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενί



Στο κενотаφείο των Ιωάνη Νικολάου, Κυριάκου Κολοκάκη και Κυριάκου Κακολλά (φωτογραφία πάνω) προσέλαβε ο Αδάμος Χαρίτωνος και "άντλησε θάρρος και δύναμη προτού αναχωρήσει για να αναλάβει το εγχείρημα στην Αθήνα". Λόγια του ίδιου στο βιβλίο του "ΕΣΟΜΟΛΟΓΗΣΗ", μαζί με την υποσημείωσή ότι "και οι τρεις ήρωες είναι αίμα από το αίμα του"...

Το "εγχείρημα" που θα αναλάβανε στην Αθήνα, ήταν η δολοφονία του Μακαρίου στην ελληνική πρωτεύουσα τον Γενάρη του 1970. Κάτι που τελικά δεν κατάφερε να κάνει και το δόκιμος δύο σχεδόν μήνες αργότερα στη Λευκωσία...

Η επιστολή - έγγραφο φωτιά του Αδάμου Χαρίτωνος

Πρόεδρο και μέλη του Συμβουλίου Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ Πρόεδρο και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων ΕΟΚ Πρόεδρο και μέλη Συμβουλίου Μνήμης και Τιμής Αγόνων ΕΟΚΑ

Κύριοι,

Ελαβα γνώση της συνέντευξης του Διευθυντή του Μελάθρου των Αγωνιστών της ΕΟΚΑ κ. Χρ. Καραγιώργη και γέμισε η ψυχή μου πικρία, απδία και απογοήτευση.

Θέλω όμως, να είμαι πέρα για πέρα ειλικρινής με όλους. Ανέμενα ότι οι ιθύνοντες του αγωνιστικού κόσμου θα αντιδρούσαν. Ανέμενα ότι το Συμβούλιο του Μελάθρου, τουλάχιστον, θα του έδινε τα παπούτσια στο χέρι. Ανέμενα ότι τα εκτελεστικά όργανα των Συνδέσμων θα αντιδρούσαν και θα διαχώριζαν τη θέση τους. Εντούτοις, τίποτα δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Γι' αυτό η απδία και η πικρία μου έχουν πολλαπλασιαστεί. Η συνέντευξη Καραγιώργη έπρεπε να ευαισθητοποιήσει όλους μας. Διότι εκτός από υβριστική για τον Αρχηγό μας και ολόκληρο τον αγωνιστικό κόσμο, ουσιαστά και κατάφωρη παρακράση της ιστορίας, τόσο του Διγενί όσο και όλων εκείνων που τον ακολούθησαν. Χωρίς να αντιπαρέχονται το θράσος του, να θέλει να δώσει εύσημα καλής διαγωγής στο ΑΚΕΛ, αφού 'ο αγώνας του '55-'59 ήταν αγώνα ολόκληρου του κυπριακού λαού... έστω κι αν η αριστερά συμπεριφέρθηκε στην αρχή τουλάχιστον όπως συμπεριφέρθηκε". Παρ' όλα αυτά τα πολύ σοβαρά που τον καθιστούν υπόδικο στη συνείδηση κάθε τίμιου πατριώτη, δεν θα επιμεύω, γιατί αλλού στοχεύει η παρούσα. Στόχος μου είναι η αξιοπρέπεί μου και η αξιοπρέπεί σας.

Ο κ. Καραγιώργη, όταν έβγαλε τη γλώσσα του περίπατο, δεν διαπίστωσε να ισχυριστεί ότι, οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ του 1971-74 "παραιούθησαν". Ερωτά: Από ποιον παραιούθησαν; Βέβαια, αν δεχθούμε την ύβρη του κ. Καραγιώργη σαν αληθινή, η απάντηση είναι ασφαλής και μία: Από τον Διγενί. Ερωτά και πάλι και πρέπει να απαντήσετε. Ήταν στο ήθος του Διγενί να εξαπατά και να παραιούει ανθρώπους και προπαντός τους αγωνιστές; Και να τους παραιούει σε τι; Και κάρη ποιόν συμφέρωνταν; Διότι του; Της στρατιωτικής Κυβερνήσεως ή ξένων κυβερνήσεων, για να γίνει από "Άξιος της Πατρίδος", προδότης της Πατρίδος, όπως τον θέλουν οι χολερικοί εχθροί μας; Αν δεχθούμε ότι "παραιούθηκαμε" δεν φτύνουμε μόνο την ιστορία μας. Φτύνουμε και τον νου και την αξιοπρέπεί μας. Διότι κι αν υποθεθεί ότι "παραιούθηκαμε" κάποιον θερμότητα νεαρού, οι άλλοι όλοι "παραιούθησαν"; Και ερωτά, κύριοι ιθύνοντες των Συνδέσμων Αγωνιστών και του Μελάθρου Αγωνιστών.



Άλλο ένα από τα "έργα" της ΕΟΚΑ Β'. Ανεπιτυχής απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, λίγο έξω από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου, στις 7 Οκτωβρίου 1973. Οργανώθηκε από τον Κίκη Κωνσταντίνου, τομεάρχη της ΕΟΚΑ Β', ο οποίος, κατά τον Αδ. Χαρίτωνος, δεν παραιούθηκε και βρέθηκε στις γραμμές της ΕΟΚΑ Β'...

Παραούθησαν:

ο Θάσος Σοφοκλέους: Βουλευτής, Γυμνασιάρχος, Τομεάρχης, ο Ανδρέας Αγγελόπουλος: Επιχειρηματίας, ο Πανίκος Σωτηρίου: Δικηγόρος, ο Γαβριήλ Μνήνας: Κορυφαίος εκπαιδευτικός, λυκατέρχης, ο Κυριάκος Σαβεριάδης: Δικηγόρος - Ποινικολόγος, ο Αντώνης Καρδής: Δικηγόρος, Βουλευτής, ο Σοφοκλής Στρατού, ο Γιάννης Κασίνης: Θεολόγος, Τομεάρχης, ο Ανδρέας Παρρασκεύας: Θεολόγος, ο Στέλιος Στυλιανός: Δικηγόρος, ο Φώτης Παπαφώτης: Θεολόγος, Τομεάρχης, ο Ρένος Κυριακίδης: Γυμνασιάρχης, Τομεάρχης, ο Γεώργιος Χατζηνικολάου: Λυκατέρχης, ο Δημήτρης Κωνσταντίνου: Πολιτικός μηχανικός, Βουλευτής, ο Σπύρος Αρότης: Δημοσιογράφος, Νομικός, Διευθ. Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο μ. Γλαύκος Κασουλίδης: Ιατρός - πατέρας Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο Κώστας Αδαμίδης: Δικηγόρος, πρώην Υπουργός, ο Κώστας Χατζηπέρας: Δικηγόρος, ο Χριστάκης Χατζηνευστιχίου: Καθηγητής, ο Θεόδωρος Παναγιώτου: καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Κώστας Γιαλλουρίδης: Γυμνασιάρχης - Αγωνιστής Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Πίππος Ιωαννίδης: Δικηγόρος, ο Γεώργιος Παλαιολόγος: Τραπεζικός- Αντάρτης, ο Σωκράτης Ηλιάδης: μεθελών ο χολερικοί εχθροί μας; Αν δεχθούμε ότι "παραιούθηκαμε" δεν φτύνουμε μόνο την ιστορία μας. Φτύνουμε και τον νου και την αξιοπρέπεί μας. Διότι κι αν υποθεθεί ότι "παραιούθηκαμε" κάποιον θερμότητα νεαρού, οι άλλοι όλοι "παραιούθησαν"; Και ερωτά, κύριοι ιθύνοντες των Συνδέσμων Αγωνιστών και του Μελάθρου Αγωνιστών.

ο Σωτηρής Γιαννάκης: πρ. Βουλευτής, Τομεάρχης, ο Φρίδος Μαρκίδης: Πρύτανης του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Δημητράκης Χαχολιάδης: πρ. Πρόεδρος, Επιχειρηματίας, ο Στέλιος Χριστίδης: Δικηγόρος, ο Χρίστος Πουργουρίδης: Δικηγόρος, Βουλευτής, ο Παναγιώτης Κουζούπης: Δικηγόρος, ο Νίκος Σέρβος: Χημικός, ο Άρης Χατζηνευστιχίου: Εμπροσθοφυλάκις, Επιτητής, ο Σταύρος Ζάκος: Επιχειρηματίας, Υποτομεάρχης, Τομεάρχης, ο Κίκης Κωνσταντίνου: Επιχειρηματίας, Πρ. Αξιοματικός Ελληνικού Στρατού, ο Γιάννης Κασίνης: Θεολόγος, Τομεάρχης, ο Ανδρέας Παρρασκεύας: Θεολόγος, ο Στέλιος Στυλιανός: Δικηγόρος, ο Φώτης Παπαφώτης: Θεολόγος, Τομεάρχης, ο Ρένος Κυριακίδης: Γυμνασιάρχης, Τομεάρχης, ο Γεώργιος Χατζηνικολάου: Λυκατέρχης, ο Δημήτρης Κωνσταντίνου: Πολιτικός μηχανικός, Βουλευτής, ο Σπύρος Αρότης: Δημοσιογράφος, Νομικός, Διευθ. Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο μ. Γλαύκος Κασουλίδης: Ιατρός - πατέρας Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο Κώστας Αδαμίδης: Δικηγόρος, πρώην Υπουργός, ο Κώστας Χατζηπέρας: Δικηγόρος, ο Χριστάκης Χατζηνευστιχίου: Καθηγητής, ο Θεόδωρος Παναγιώτου: καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Κώστας Γιαλλουρίδης: Γυμνασιάρχης - Αγωνιστής Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Πίππος Ιωαννίδης: Δικηγόρος, ο Γεώργιος Παλαιολόγος: Τραπεζικός- Αντάρτης, ο Σωκράτης Ηλιάδης: μεθελών ο χολερικοί εχθροί μας; Αν δεχθούμε ότι "παραιούθηκαμε" δεν φτύνουμε μόνο την ιστορία μας. Φτύνουμε και τον νου και την αξιοπρέπεί μας. Διότι κι αν υποθεθεί ότι "παραιούθηκαμε" κάποιον θερμότητα νεαρού, οι άλλοι όλοι "παραιούθησαν"; Και ερωτά, κύριοι ιθύνοντες των Συνδέσμων Αγωνιστών και του Μελάθρου Αγωνιστών.

Αυτός που υπογράφει, και μαζί του η συντριπτική πλειοψηφία των αγωνιστών, αισθανόμαστε περίφραση που υπηρετούσαμε την Εθνικὴν Ἰδέαν της Ενώσεως υπό τον Αρχηγὸν Διγενί. Το λέμε και το υπογράφουμε. Όσοι αρνούνται την τιμή αυτή, είναι χωρίς ανδρισμό και αξιοπρέπεια. Είναι τυχοδιώκτες και ιδιοτελείς άνθρωποι που είχαν έρθει στον Διγενί για να καρπωθούν οφέλη, κι όταν είδαν ότι χάθηκε η υποθεσί μας, μεταμφιέστηκαν σε κριτές και επικριτές του Διγενί και των αγόνων του. Όπως ο αναξιόπαθόν κ. Σωτηρίου που βγήκε στην τηλεόραση να υπερασπίσει δίπην τον Διγενί και τους αγωνιστές του, και αντ' αυτού μας μίλησε για τις δίπην διαφανείες του και την αντικουντική του δράση. Αιδώς Αργείο!

Όλοι αυτοί παραιούθησαν, κατά τα λεγόμενα του κ. Καραγιώργη. Το δέχονται; Και αν δεχθούμε ότι "παραιούθησαν", είν κάποτε αποσπασμένοι στον κ. Καραγιώργη να τους παράσχει ιατρική βοήθεια θα τους αναγκάσει και να μετανοήσουν;

Λευκωσία 9 Ιουνίου 1995
Με εκτίμησι
Αδάμος Χαρίτωνος
Υποτομεάρχης ΕΟΚΑ 1971-1974